



Marijke Groenendaal - sopraan

Jacob Engel - piano

1 oktober 2016 20.00 u

De Zalen, Riouwstraat 1, Den Haag



Modest Moessorgski (1839-1881)

De Kinderkamer

Aaron Copland (1900-1990)
Twelve Poems by Emily Dickinson



Dimitri Sjostakovitsj (1906-1975)

5 Satiren (of Beelden uit het Verleden)

Charles Ives (1874-1954)
Selectie uit 114 Songs



Entree inclusief consumptie

€ 15 p.p. in voorverkoop via duo@engelgroenendaal.nl

€ 17 aan de zaal

TEGENDRAADS EN VOORUITSTREVENDE

Modest Moessorgski wordt door zijn latere supporters Stasov en Balakirev aanvankelijk een volslagen idioot genoemd. Zijn “Kinderkamer”, op teksten van hemzelf, voldoet aan geen enkele conventie uit zijn tijd. De muziek omlijst deze scènes uit een kinderleven als de soundtrack van een tekenfilm.

Van Emily Dickinson heeft **Aaron Copland** twaalf gedichten getoonzet. De thema’s van de gedichten zijn misschien niet verrassend: natuur, dood, onsterfelijkheid, religie. Maar dat ze al in de negentiende eeuw zijn ontstaan is moeilijk te geloven: ook Dickinson is een volkomen onafhankelijke geest. De muziek sluit naadloos aan bij de springerige stijl en de onverwachte wendingen van haar poëzie.

Dimitri Sjostakovitsj wordt door het Sovjetregime het werken moeilijk gemaakt. De gedichten van Sasha Cherny uit 1910 zijn ook al geschreven uit protest en frustratie in een tijd van keiharde repressie. Deze “Satiren” uit 1960 zijn daarmee een dubbel statement van onafhankelijke geesten onder een kwaadaardig regime.

Ook **Charles Ives** ondervindt veel kritiek. Over recensenten zegt hij: “Ze zijn net mijn Aunt Mary: wat de boer niet kent, dat eet-ie niet”. Zijn liederen ademen weliswaar een sfeer van dromerige nostalgie en herkenbare onderwerpen (natuur, herinneringen, kindertijd) maar de muziek is zijn tijd ver vooruit en inspireert componisten tot op de dag van vandaag.



Marijke Groenendaal en Jacob Engel vormen een duo sinds 2006 en zijn ook altijd op zoek naar nieuwe uitdagingen en niet-gebaande paden.

Wij willen de visionaire liedkunst van deze onafhankelijke componisten en dichters graag met u delen.

www.engelgroenendaal.nl

